



Vrouwen huis leuven

MAANDELIJKS BERICHTENBLAD
2e jaargang - Nr 19
losse nummers 10

v.u. VROUWENHUIS LEUVEN
Justus Lipsiusstraat 57
3000 LEUVEN

HOE FEMINISTISCH IS VRIJEN IN HET VROUWENHUIS ?

Geen gewone algemene vergadering op vrijdag 14 maart. Naast de gebruikelijke agenda met veel praktische punten, ook een discussie over "Hoe feministisch is vrijen in het vrouwenhuis?"

Immers, sinds de opening van het nieuwe vrouwenhuis eind november 1979, blijkt het kafee vooral in trek te zijn bij lesbische vrouwen zodat vele niet-lesbische vrouwen zich er niet meer thuisvoelen. Wekenlang kwam dit onbehagen slechts ter sprake in kleine groepjes. Duidelijk iets dat aan de oppervlakte moest gebracht worden en besproken.

Vóór het begin van de algemene vergadering kon je het onbehagen bijna "zien" in het kafee : rond de toog lesbische vrouwen, rond de kachel de andere vrouwen. Voor de eerste keer op de algemene vergadering, een grote groep vastberaden lesbische vrouwen. Iedere aanwezige heeft stemrecht en de meerderheid beslist, vandaar... In die omstandigheden blijkt het zelfs binnen het vrouwenhuis voor sommigen moeilijk om op te komen voor zichzelf, tegen een meerderheid in. Ook binnen de werkgroep Onthaal zitten vele vrouwen met dit onbehagen, maar ze lieten zich voor de vergadering beïnvloeden om niet aan de discussie deel te nemen, zonder dit aan de vergadering mee te delen. Zoals in de partijpolitiek waar de leden die het niet eens zijn met bepaalde opvattingen van hun partij dan maar moeten zwijgen? In de vrouwenbeweging zijn alle vrouwen solidair,* er is geen hiërarchie, geen macht. Dacht je?

Zo'n anarchistische gang van zaken kan nog gemakkelijker misbruikt worden, juist omdat de macht onzichtbaar blijft en allerlei manipulatie mogelijk is. Manipulatie door vrouwen uit extreem linkse partijen die het willen voorstellen alsof iedereen in het vrouwenhuis het eens is met de ideologie van hun partij, alsof vrouwen van linkse mannen, in linkse partijen, in linkse staatsstructuren niet meer onderdrukt worden.

Manipulatie door lesbische vrouwen die het willen voorstellen of je alleen maar een echte feminist bent als je met vrouwen vrijt. Alsof in lesbische relaties zich geen problemen meer voordoen van de ander te willen bezitten, van jaloezie, van elkaar kwetsen, ja zelfs mishandelen.

Het is natuurlijk het goed recht van iedereen om zelf te kiezen voor een ideologie, voor een manier van leven. Zeker binnen de vrouwenbeweging is er plaats voor hen, maar ook voor andere vrouwen, dacht ik.

Voor de niet-extreem linkse, voor de niet-lesbische vrouwen, voor "gewone" vrouwen. Of niet?

Het vrouwenhuis is toch pluralistisch, of niet?

Het vrouwenhuis is er toch om individuele vrouwen die in zich de kiem van het feminisme dragen, samen te brengen. De eerste stap naar de vrouwenbeweging. Het vrouwenhuis is er toch om op plaatselijk vlak te proberen iets te veranderen door druk uit te oefenen op de mannelijke instanties die het meestal voor het zeggen hebben.

Samen sterk, dacht ik. Of niet?

Een aantal vrouwen voelt zich gestoord door het gevrij van lesbische vrouwen in het vrouwenhuis. Maar dat is hun probleem, antwoorden de lesbische vrouwen. Net zoals in de mannenmaatschappij, daar is het ook de vrouw haar eigen schuld als ze zich niet kan aanpassen aan de gangbare normen?

Maar het vrouwenhuis is de enige plaats waar lesbische vrouwen zich ongedwongen kunnen gedragen. Ze kunnen dus zelfs niet terecht bij hun breeddekende linkse vrienden?

Voortdurend hoor je geklaag over mannen die na een goed contact, een interessant gesprek, altijd aan vrijen denken. Ba! Geen mannen in het vrouwenhuis! Hier moeten vrouwen op hun gemak zijn en ongedwongen contacten kunnen leggen met vrouwen. Om dan met elkaar te gaan vrijen?

En gaan gewone vrouwen die voor een eerste maal in het vrouwenhuis komen niet afgeschrikt worden? Tsja, natuurlijk... dat is hun probleem.

Solidariteit? Pluralisme? Democratie?

Op de laatste algemene vergadering is duidelijk NIET gekozen voor pluralisme. Iedereen kan daaruit haar konklusies trekken. Een aantal werkende en steunende leden hebben hun ontslag gegeven en hun financiële steun opgezegd. Velen vóór hen deden het al. De cijfers van de honderden die ooit naar het vrouwenhuis kwamen, maar die we niet meer terugzagen, spreken voor zichzelf. Zij ervaren de linkse groep en de lesbische groep NIET als subgroepen die binnen het vrouwenhuis ook hun plaats hebben, maar als de allesoverheersende strekking.

Wat wensen jullie :

- een links en/of lesbisch vrouwenhuis?
- een pluralistisch vrouwenhuis?

Luciane

10