

De Ieperse afdeling van de P.A.G.
(= Pluralistische Actiegroep
voor Gelijke Kansen Man-Vrouw)
wenst het bruidspaar
veel geluk in zijn huwelijksleven!

Maar weet je, lieve bruid, wat gehuwde vrouw zijn
betekent?

- * De vaat doen (zegt Miele)
- * Breien (zegt Douwe Egberts)
- * Het ware geluk slechts in de keuken vinden
(zegt Allmilmö)
- * Meubels ijverig glanzend boenen (zegt Johnson)
- * Vol gevoel (en zonder verstand) tegen een
garagemuur rijden (zegt Volkswagen)
- * Wassen en bleken (zegt Fleuril)
- * Echt vrouw zijn is subtiel-sexy zijn als een
perzische kat (zegt Vivane Vinolia)
- * De vuile jurkjes zijn voor mama en de lieve
woordjes zijn voor papa (zegt Biotex)
- * Stofzuigen (zegt Miele)
- * Aanrecht en pannen schuren (zegt Staalfix)
- * De grote schoonmaak doen (zegt Zwan)
- * " Moeders soep " maken (zegt Honig)
- * En toch geen energie nodig hebben (zegt Gervais)
- * Maar wel onaangename geurtjes verspreiden (zegt
Rexona).

Veel geluk, mevrouw...

En doe nu maar je best om te zijn zoals de reclame-
mensen zouden willen dat je bent. Of niet?

