



HET RODE BOEKJE VAN DE VROUW(EN)

ALLE MANNEN HEBBEN OOIET WEL EENS PROFIJT GETROKKEN UIT HUN MACHTSPOSITIES.

Zij hadden voor zich hun spieren en hun geld en... de onmogelijkheid ooit met een kleine thuis te moeten afkomen. Zij moeten vandaag begrijpen dat wij een ander soort verhouding met hen willen opbouwen.

De bevrijding van de vrouwen zal ook hun bevrijding zijn.

Zij zitten inderdaad ook in stereotiepe rollen gevangen:

- deze bvb. van de sterkte, van de superviriliteit die hen verplicht agressief te zijn, goed tegen de drank te kunnen en zo snel mogelijk te rijden
- de mythe van Don Juan die van de ene vrouw naar de andere loopt, de ene verhouding na de andere aanknoopt en nooit een werkelijke menselijke relatie heeft
- de mythe van het maatschappelijk sukses en de standing die hen op 50 jaar ineem doet storten en sterven aan een infarctus
- die van het inkonditionele werk om de familie te onderhouden. Indien wij verantwoordelijk zijn voor onze aanbreng in het gezin zullen zij heel wat vrijer zijn tegenover hun werkgevers.

Onder dit alles lijden zij ook zelfs als zij van hun machtspositie profiteren. Vechten om deze stereotiepen te breken is vechten voor ons en voor hen - terzelfdertijd - en dat ondanks het feit dat zij de indruk hebben dat wij tegen hen vechten.

Zij worden niet in vraag gesteld, wel de rol die men hen



hij is een vent! hij straalt mannelijkheid uit!
en nochtans is ook hij slachtoffer van de "mannelijke"
rol hem opgelegd door de maatschappij!

opgedrongen heeft en in werkelijkheid hebben zij alles te winnen met het opheffen van hun meester-slaaf verhouding tot de vrouwen want zij zelf zijn slaven van de maatschappij en haar onderling geschapen verhoudingen. Wanneer wij dan naast elkaar – man en vrouw – vechten tegen deze “mannelijke” en “vrouwelijke” modellen zullen wij samen alles terug in vraag moeten stellen in de onderdrukkingsverhoudingen van

ouder - kind

meester - leerling

patroon - arbeider

dit wil zeggen dat wij de basis zelf van onze maatschappij in vraag zullen stellen.

WIJ VERWACHTEN VAN DE MANNEN

dat zij ons de mogelijkheid geven zelf aan onze bevrijding te werken. (En niet zoals die “feminist” die actief deelnam aan alle discussies over de vrouwenbevrijding en ondertussen zijn vrouw thuis liet om op de kinderen te passen...)

Zij kunnen ons helpen

- door ons tijd te geven: de nodige tijd voor onze vergaderingen en onze aksies door aan de huishoudelijke taken deel te nemen en de kinderen bij te houden
- door ons werkgelegenheid en ons een plaats in de verschillende bewegingen te geven, door onze strijd voor gelijk loon te steunen enz.

Zij moeten hun verantwoordelijkheid opnemen:

- ofwel hun privileges behouden en nooit aan een stofvod komen en aldus een evidente verdrukkende rol spelen
- ofwel onze strijd delen en met ons de huishoudelijke taken volbrengen en de arbeidersstrijd voeren.