

De fem-soc beweging

*« Geen feminisme
zonder socialisme,
geen socialisme
zonder feminisme »*



De fem-soc beweging is de linkse, antikapitalistische stroming binnen de autonome vrouwenbeweging. Links en antikapitalistisch, omdat we geloven dat de bevrijding van de vrouw (zoals ook die van de man) pas mogelijk is als het kapitalisme omvergeworpen is. Binnen de autonome vrouwenbeweging omdat we vaststellen dat alleen als de vrouwen zich zelfstandig organiseren zij een kracht kunnen ontwikkelen om te vechten tegen hun specifieke onderdrukking en om hun eisen volwaardig aan bod te laten komen.

De fem-soc beweging werkt samen met alle vrouwenorganisaties op het vlak van alle concrete eisen (b.v. abortus). De fem-soc beweging zoekt ook samenwerking met de vakbonden en de arbeiderspartijen. De actieve solidariteit van de arbeidersbeweging is immers een zeer belangrijke steun voor onze eisenstrijd en onze aktie. Ten tweede geloven we dat de arbeidersklasse de belangrijkste kracht is in de

maatschappij die een antikapitalistische strijd kan voeren, hoewel niet alle arbeidersorganisaties die strijd bewust en in al zijn consequenties opnemen. Dit laatste is trouwens een reden te meer voor de fem-soc beweging om de zelfstandige organisatie voor de vrouweisen en een antikapitalistische opstelling op te komen, omdat dat de enige manier is om én die eisen gesteld te krijgen, in een antikapitalistisch kader én er solidariteit voor af te dwingen!

De feministisch-socialistische beweging is een brede internationale stroming in het hedendaags feminisme. De fem-soc in Vlaanderen is zo'n drietal jaren geleden gegroeid uit een aantal kleine fem-soc groepen in verschillende steden, die de noodzaak aanvoelden om samen te werken. Zij hebben zich gegroepeerd in de fem-soc coördinatie die één keer per maand in Gent bijeenkomt. Daar worden gemeenschappelijke acties gepland en werkt men aan het

fem-soc blad Schoppenvrouw, dat één van de organen is van onze beweging.

De fem-soc werkt verder mee in de abortuscomitee's, neemt regelmatig stelling in verband met de aktualiteit (b.v. de anti-sociale maatregelen van de regering die vooral vrouwen treffen) en voert daar ook aktie rond, neemt deel aan internationale solidariteitscampagnes op het vlak van de vrouwenonderdrukking, werkt mee aan de Nationale Vrouwendagen, organiseert studieweekends, neemt deel aan betogingen en acties in verband met abortus, werkloosheid, apartheid, discriminatie van de homo's en lesbische vrouwen, enz. Op 8 maart 1980 (Internationale Vrouwendag) organiseren wij de eerste Linkse Vrouwen Konferentie, waar wij duidelijk met onze standpunten naar buiten willen komen. Ondertussen is de tweede (herwerkte) versie van ons fem-soc manifest in voorbereiding.