



ABORTUS

MOET

VRIJ !



Belgische Feiten



deze brochure werd samengesteld
door enkele vrouwen van het
links vrouwenkomitee voor de
abortusaktie.

je kunt het bekomen bij
Dolle Mina, W. Tellstr. 13 Gent
Agitat, Kasteellaan 255 Gent

als ze bemerkt dat ze over tijd is ...

... voelt ze eerst een heel vage onrust die stilletjes naar beklemming overslaat. Ze 'moet' weten of ze zwanger is of niet. Van een vriendin hoorde ze zeggen dat er een middel bestaat waardoor men weten kan of men 'zover' is. Een 'predictor' noemen ze dat.

En ze staat op 's morgens om 4 uur, wanneer het huis nog slaapt, om urine te maken... En het is 'zover'! Op het werk sprak men van een apothekeres die pillen verkoopt om "het" weg te maken. En zo gaat ze op een morgen bij die apothekeres. Het kost veel, veel geld.... Maar 'het' gaat niet weg. Haar angst wordt paniek. Ze praat erover met enkele vriendinnen die haar paardenremedies aanraden. 'Laat je van de trap vallen...' en 'gaat op een bromfiets rijden'. En zij doet het. Ze heeft veel pijn en verliest wat bloed. Maar het blijft.

Ten einde raad gaat ze bij de huisdokter. Die trekt een beetje onrustig zijn wenkbrauwen op en snuffelt zenuwachtig tussen de papieren op zijn bureau. 'Daar trek ik mij niets van aan...'

En de weken gaan verder. En iedere dag zinkt ze iets dieper in de verstikkende wanhoop weg. De apothekeres heeft nu reeds 9.000 frank gekost en in een seksboetiek in Sluis vroeg men haar 500 frank voor 'nuttige' adressen. Het was een papier, uitgeknipt uit Sekstant waar de centra voor gezinsplanning in vermeld staan.

En wat gaat ze nu doen? Binnenkort zal men "het" zien. Louiseke, die vroeger verpleegster was, heeft er al enige 'weggemaakt'. En in Holland vraagt men een papierke van de dokter. En in Engeland kost het 20.000 frank! En ze heeft al zoveel schulden gemaakt... Wat? ... Hoe...?

De brutaalste slogan die het meest wordt gebruikt en die wel succes heeft is waarschijnlijk "abortus is moord".

Niet alleen is dit geen argument, maar een gemene uitroep, die bovendien onjuist is.

Moord is een juridische term en wordt binnen de wet enkel gebruikt en toegepast ten overstaan van personen die rechtsplichtig zijn d.w.z. mensen (van zodra men geboren is).

Daarom is het totaal krankzinnig abortus gelijk te schakelen met moord.

Beschaafdere mensen drukken zich voorzichtiger uit : "Abortus is doden van menselijk leven", waaruit dan ook is afgeleid : "eerbied voor het menselijk leven."

Maar dan stelt zich de vraag : wanneer gaat men het menselijk leven laten beginnen? Is een embryo een mens? Begint het reeds vanaf de bevruchting (conceptie)?

Hierover bestaan enorm grote meningsverschillen. Ook binnen de Theologie bestaat er geen overeenkomst, en zeker niet binnen de wetenschap.

De enig zinnige uitspraak die daaromtrent kan gedaan worden is dat er wel een totale overeenkomst bestaat om pasgeborenen rechten te geven en ze dus als mensen te beschouwen.

Kwaliteit of hoeveelheid?

Het enige wat voor discussie vatbaar is, is de uitspraak : "Abortus is doden van potentiëel menselijk leven". (menselijk leven in wording). In feite ligt daar de kern van het probleem.

Er moet een keuze gemaakt worden tussen mogelijk en werkelijk leven;

Het kind dat geboren zal worden zal het dagelijkse bestaan van de vrouw beïnvloeden en een ganse verandering teweeg brengen in haar milieu. Indien ze dat wil, dan kan ze dat. Maar het probleem stelt zich ook of het kind een aanvaardbare opvoeding zal krijgen en of het geen nieuw slachtoffer zal worden van een verouderde en schijnheilige wetgeving.

De voorstanders van de legalisatie gaan meer de nadruk leggen op de **kwaliteit** van het leven (zij willen gezonde en gelukkige kinderen en geen kostgangers van gestichten, of ongewensten), terwijl voor de tegenstanders schijnbaar enkel de kwantiteit, de hoeveelheid, (katolieke kroostrijke gezinnen zijn niet schaars) telt.

Diegenen die zich nu tegen de legalisering verzetten en huichelend schijnargumenten zoeken (de massa bedriegen) in contraceptie, adoptie enz. hebben nooit iets waardevols op dit gebied gepresteerd. Hoelang is het geleden dat zij contraceptie met alle mogelijke middelen te lijf gingen?

Bij harde kernen past nog steeds de slogan "hoe meer hoe liever..." (Vlaanderen is fier op zijn vele, stoere knapen).

Is dit echter, in een wereld die dreigt ten onder te gaan aan bevolkingsexplosie, een verantwoordelijke houding?

Zou men dit niet kunnen interpreteren als moord op wereldschaal?

zij wensen geen kind (meer), Maar...

- * voorbehoedsmiddelen zijn ook niet 100% veilig, tenzij de pil... maar wie vergat er nog nooit ééntje te slikken?
- * zij was ervan overtuigd dat ze op dat ogenblik niet vruchtbaar was, maar dat was ze wel...
- * hij had beloofd zich in te houden of terug te trekken,... maar ja het is moeilijk en we zijn tenslotte allemaal 'mensen'
- * sommigen zien niet in en beseffen niet wat het is een kind verwekken en opvoeden, en denken: foert, het zou eens moeten lukken...
- * we weten alles maar we voelen ons niet lekker met al die voorbehoedsmiddelen; we praten daar liever niet over... hujaj, we werden zo opgevoed.

ABORTUSWETGEVING IN DE WERELD

	A	B	C	D	E	F
CHINA	X	X	X	X	X	X
VERENIGDE STATEN	X	X	X	X	X	X
BELGIE	VERBODEN					
DUITSE BONDSREPUBLIC	X					
DUITSE DEMOKRATISCHE REPUBLIC	X	X	X	X	X	X
FRANKRIJK	X					
GROOT-BRITTANIE	X	X	X		X	X
ITALIE	X					
LUXEMBURG	VERBODEN					
NEDERLAND	X					
SKANDINAVISCH LANDEN	X	X	X	X	X	X
SPANJE	VERBODEN					
ZWITSERLAND	X	X				X

- A = om het leven van de vrouw te redden
- B = op medische gronden
- C = op grond van nadelige erfelijke kenmerken
- D = op morele gronden
- E = op sociale gronden
- D = op eenvoudige aanvraag

Waarom zijn wij vóór abortus en anderen tegen?

- Een groot deel van de Belgische bevolking is vóór het toelaten van zwangerschapsonderbreking. Een ander deel is ertegen.
- Heeft het ene deel het recht het andere deel zijn wil op te leggen?
- De tegenstanders van abortus hebben momenteel het recht aan hun kant en kunnen dus hun overtuiging nakomen.
- Zij die voor de toelating zijn KUNNEN DIT NIET...

In een democratisch land, dwingt de ene helft de andere niet!

Er zijn tegenstanders van abortus, die de huidige sociale wantoestanden gebruiken om abortus te veroorzaken.

Meestal zijn zij vroeger niet zo bekommerd geweest om die sociale mistoestanden.

Wij echter blijven voortdurend bekommerd om die wantoestanden en stellen duidelijk voorop dat wij dringend vragen :

- dat de kindertehuizen worden uitgebreid, vrijer worden, intiemer, menselijker en warmer,
- dat er voor de jeugd een echte subsidie komt,
- dat adoptie gemakkelijker wordt dan dit nu het geval is,
- dat ongehuwde moeders, geheel maatschappelijk gelijkgesteld worden met de gehuwden (idem gescheiden)
- dat er geen verschil meer zal bestaan tussen een kind uit een gehuwde of ongehuwde moeder.

Veel tegenstanders van abortus zien seksualiteit nog steeds alleen in het teken van de voorplanting.

Wij vinden dat seksualiteit, zo vrij mogelijk, zo fijn mogelijk en zo ongedwongen mogelijk, moet kunnen beleefd worden. Dit moet gebeuren, zonder banvloek, zonder bemoeienis en zonder opvoedingswoede van de wet, de macht, het onderwijs, de godsdienst.

Iedereen moet hier VRIJ KUNNEN KIEZEN.

Voortplanting en seksualiteit zijn verschillende begrippen. Voortplanting kan zelfs zonder seksualiteit (kunstmatige inseminatie).

wij eisen

1. dat iedere vrouw die dat wenst zonder moeite een onder dokterskontrolle verrichte abortus kan bekomen.
2. dat deze abortusingreep uitgevoerd wordt in gewone bestaande belgische klinieken.
3. dat dit gebeurt tegen terugbetalingstarieven.
4. dat abortus geschrapt wordt uit het strafwetboek.
5. dat de informatie over voorbehoedsmiddelen en de voorbehoedsmiddelen zelf gemakkelijk en voor iedereen bereikbaar zijn.

omdat wij vinden dat

1. dat het onverantwoord is toch een kind te moeten krijgen dat men niet wenst door:
 - gebrek aan informatie over voorbehoedsmiddelen.
 - de moeilijkheid om aan voorbehoedsmiddelen te geraken.
 - het mislukken van het gebruikte voorbehoedsmiddel.
2. dat het wettelijk toestaan van vrije abortus het enige middel is om op korte termijn de massa's illegale abortussen in te dijken.
3. dat een ongewenst kind beter niet geboren wordt omdat het meestal een slechte levenssituatie meebrengt voor allen die erbij betrokken zijn.
4. dat bepaalde mensen misbruik maken van de bestaande wet om anderen hun overtuiging op te dringen.

DE BELGISCHE STRAFWET

"ENGELSE ABORTUS" = NIET STRAFBAAR IN BELGIE.

Aangezien de abortusingreep in Engeland gelegaliseerd werd, kan geen enkele Belgische vrouw die aldaar een abortusingreep onderging in België worden gestraft.

Als zij dit echter in Nederland laat plaatsgrijpen, loopt zij kans in België te worden gestraft. Want in Nederland wordt de abortus 'geduld' maar is nog steeds 'wettelijk' verboden.

Voor de Belgische vrouw is Engeland de enige 'zekere' uitkomst. Ongelukkiglijk genoeg kost de Engelse ingreep heel wat meer dan de Nederlandse voor eenzelfde kwaliteit inzake behandeling. Wie zei nog dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet?

BELGIE STRAFT STRENG

Volgens het Belgisch Strafwetboek (van 1867) is abortus "een misdrijf tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid".

Iedereens is strafbaar die een zwangerschap onderbreekt met een opzettelijke ingreep en met het doel vruchtafdrijving te plegen (art. 348 - 353).

Doch ook iedereen die inlichtingen of aanwijzingen verstrekt over de wijze waarop abortus kan worden gepleegd is in België strafbaar (art. 385).

De vrouw die vruchtafdrijving pleegt, kan gestraft worden met gevangenisstraffen van 2 maanden tot 5 jaar en een boete van 3.000 tot 5.000 frank. Voor de geneesheer, verpleegster of vroedvrouw die hierbij hielpen, worden deze straffen nog verzwaaard. Er is dus wettelijk een absoluut verbod.

De toepassing van deze wetgeving gebeurt echter zeer willekeurig. In de praktijk bestaan er stilzwijgend 'gedulde' redenen voor een 'wettelijke' abortus. In sommige delen van het land bestaan zelfs stilzwijgende overeenkomsten hierover tussen het Parket en de Orde van de Geneesheren. Voor de gewone man is dit echter een hoogst onzekere toestand. Hij weet nooit precies wat wel en wat niet mag. Bovendien blijft hij afhankelijk van de (willekeurige) opvattingen van zijn geneesheer.



dagelijks

laten vrouwen zich van de trap vallen
of gaan ze zich te lijf met een breinaald
of met een zeepsput
of ze gaan naar een knoeier
of als ze geld hebben
maken ze dure abortusreizen naar engeland
of - en dat gebeurt ook -
baren ze het kind
dat ze niet wensen
met tegenzin